

23/9/2011

Η χώρα οδεύει στη χρεοκοπία αλλά συνεχίζουν να χρηματοδοτούν σκανδαλωδώς την νομεγκλατούρα των συνδικαλιστών...εις βάρος της κοινωνικής οικονομίας.

Μετά την προκλητική αποκάλυψη της μονοπώλησης του προγράμματος κοινωνικού εργασιών από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σωρεία άλλων αποκαλύψεων δείχνουν ότι δεν υπάρχει τέλος στις επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει κάθε χρόνο η νομεγκλατούρα των συνδικαλιστών με αμέτρητα παρακλάδια εταιριών της ΓΣΕΕ και των μεγάλων συνδικάτων.

Πρώτο λάφυρο κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ για την εκπαίδευση συνδικαλιστών, για σεμινάρια, συνέδρια, μελέτες και λειτουργικά έξοδα, με τελικό προϊόν όπως βλέπουμε εκ του αποτελέσματος την μείωση της αποδοτικότητας της εργασίας στην Ελλάδα και την εξωφρενική διόγκωση του δημοσίου που δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο οι φορολογούμενοι.

Έχουνε λοιπόν δίκιο οι «Φωτόπουλοι» που μας έχουν αλλάξει τα φώτα ως κράτος να αισθάνονται και να συμπεριφέρονται ως συγκυβερνήτες..

Δεν τους γίνονται μόνον όλα τα χατίρια για να παίρνουν όσες επιχορηγήσεις θέλουν χωρίς καμία αξιολόγηση και απολογισμό. Αλλά έχουν την δυνατότητα να υπαγορεύουν πολιτική στα υπουργεία και να εκτρέπουν τις πολιτικές από την στοχοθεσία του Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα. Να εκτρέπουν τους πόρους που προορίζονται για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου τομέα σε επιδόματα των συνδικαλιστών και στα «ρετιρέ» των συντεχνιών του δημοσίου.

Την ώρα που το βλέπουμε όλοι, θέλουμε δεν θέλουμε ότι, η μείωση του κράτους είναι μονόδρομος για την αποφυγή της χρεοκοπίας, ταυτόχρονα, οφείλουμε να δούμε ότι το πολιτικό έγκλημα συνεχίζεται με σκανδαλώδη προνόμια στις ελίτ των συνδικαλιστών. Οφείλουμε να δούμε όχι μόνον γιατί αυτό είναι μέγιστη πρόκληση για τους ανέργους τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και γιατί με αυτό τον τρόπο συντελείται ένα άλλο πολιτικό έγκλημα για την χώρα μας. Η υπαρπαγή πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας της μοναδικής εναλλακτικής δυνατότητας που έχουν σήμερα οι κυβερνήσεις να μειώσουν το κράτος δίχως να καταργήσουν π.χ κοινωφελείς υπηρεσίες στο χώρο της υγείας και πρόνοιας.

Ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις την ώρα που οι πόροι που προορίζονται για αυτό τον σκοπό και προέρχονται από την Ευρώπη, παράτυπα διαφεύγουν προς άλλες κατευθύνσεις για να καλύψουν 'τρύπες' του αδηφάγου δημοσίου.

Ένας νόμος που ελάχιστα εξυπηρετεί την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ενώ περισσότερο προσφέρει άλλοθι για την υπαρπαγή προς αλλότριους σκοπούς του πελατειακού πολιτικού συστήματος.