

Του Βασίλη Τακτικού

Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με πολλές μικρές εκπλήξεις και το ανάλογο σασπένς. Χθες κυριάρχησαν στα μίντια οι δηλώσεις, αντιδηλώσεις και τα σχόλια για την μεταπήδηση της Ατζελας Γκερέκου στη ΝΔ και του Βασίλη Οικονόμου, ενώ αναμένονται και άλλες βαρύγδουπες μεταγραφές. Όλα βέβαια αυτά έγιναν μέσα στο πλαίσιο για το πόλεμο των εντυπώσεων.

Ο Βενιζέλος αντέδρασε ως απατημένος σύζυγος με επιστολή στον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά. Μίλησε για ανήθικη συμπεριφορά και απείλησε λένε οι κακές γλώσσες ότι δεν θα του ξαναμιλήσει ενώ αναφέρθηκε και στην συμμαχία τους αποκλείοντας την στο μέλλον...

Ο Σαμαράς όμως από ότι φαίνεται σκέφτεται μόνο την πρωτιά και τίποτα άλλο. Ετσι αναμένεται να δούμε πολλές ακόμα σκηνές απείρου κάλους και πολιτικής αισθητικής. Προχθές ο πόλεμος των εντυπώσεων διεξήχθη στο πεδίο των δημοσκοπήσεων.

Ο πρόεδρος Βαγγέλης πάσχισε να αποδυναμώσει έστω κατ' εικόνα την απήχηση του Κινήματος, GAP όπως λένε διάφοροι τίτλοι, κατευθύνοντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ετσι ένας κατεξοχήν αμοραλιστής πολιτικός προκειμένου να αναρριχηθεί στη ηγεσία, προφεσώρας της μακιαβελικής πολιτικής (ο σκοπός αγιάζει τα μέσα) προσπάθησε για μια ακόμα φορά να διδάξει ηθική στην πολιτική για το εθνικό συμφέρον.

Το εθνικό συμφέρον είναι βέβαια θεωρεί ο Ευάγγελος τον ίδιο τον εαυτό του και τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ, που ματαιώς προσπάθησε να αποποιηθεί πρώτα με την «Ελιά» και μετά με την Δημοκρατική Παράταξη και τώρα αφού απέτυχε σε αυτό το στόχο, βρίσκει σε αυτά σανίδα σωτηρίας.

Αλλά το «εντιμότατο» αυτό παιχνίδι δεν του βγαίνει. Μερικοί μισθοφόροι κρατικών και κομματικών αξιωμάτων τον εγκαταλείπουν. Οι μισθοφόροι πάντα πηγαίνουν με το νικητή, όπως και οι σφετεριστές της εκπροσώπησης με το κόμμα που τους εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στην εξουσία.

Σ ένα παιχνίδι η εξουσία για την εξουσία, Η Αντζελα λειτούργησε με πολιτικό ορθολογισμό με στόχο την επανεκλογή της. Ποια ιδεολογία να τη κρατήσει; Έτσι επέλεξε το σίγουρο δρόμο της επανεκλογής της. Δεν μας εκπλήσσει σε ένα παρακμιακό πολιτικό σύστημα.

Σε αυτό το σημείο ο προφεσόρος και πολύς Βαγγέλης που κάποτε ήθελε να γίνει ηγέτης στο όλο ΠΑΣΟΚ και κατάντησε ηγέτης στα απομεινάρια του, δεν διάβασε καλά το Μακιαβέλι και ειδικά τις συμβουλές του στον «Ηγεμόνα» να μην βασίζεται σε μισθοφορικούς στρατούς, αλλά να φροντίζει να έχει και εθελοντές. Πως όμως να τους βρει ως επιτελάρχης του πελατειακού συστήματος στην Ελλάδα. Τι έχει πλέον να υποσχεθεί με ένα κόμμα του 3-4%; Ποιους και πόσους να βολέψει?

Υπόσχεται να βολέψει καμιά δεκαριά πρωτοκλασάτους στην Α, Β Αθηνών και μερικές άλλες μεγάλες περιφέρειες αλλά από κει και πέρα έχει χαθεί οριστικά η δυνατότητα των παροχών και ιδιοτελών ωφελημάτων. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δουλεύει θέλει δεν θέλει προς όφελος του Σαμαρά και του Τσίπρα.

Όσο προσπαθεί όπως του καταλογίζουν άλλα δημοσιεύματα, με τις πιέσεις του προς τις εταιρίες δημοσκοπήσεων να μειώσει τα ποσοστά των άλλων μικρών κομμάτων και διεκδικητών της 3ης θέσης, όπως το Κίνημα του ΓΑΠ, τόσο περισσότερο νερό ρίχνει στο μύλο της αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ.

Όμως αυτή του η αδημονία φαίνεται συγκυριακά δεν βολεύει τη ΝΔ που θέλει κάποια μικρότερα κόμματα να μειώσουν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός ότι για πολύ καιρό οι ραδιουργίες του Βενιζέλου του έβγαιναν.

Προχθές μόλις, στο ΣΚΑΙ υποστήριξε ότι αντιτάχθηκε στο δημοψήφισμα και την επιλογή του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου για να σώσει τη χώρα από τη βέβαια όπως είπε κατάρρευση και καταστροφή υπονομεύοντας την εκλεγμένη ηγεσία. Τώρα θέλει να τον σεβαστούν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγό τους, διεκδικώντας για τον εαυτό του το αλάθητο.