

Έκκληση των Οικολόγων Πράσινων προς την κυβέρνηση Η κυβέρνηση πρέπει να εμπιστευτεί την κοινωνία και τους αυθεντικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας για ένα νέο σχεδιασμό, λένε οι Οικολόγοι Πράσινοι. Και ζητούν στην «κοινωνική εργασία» να είναι δικαιούχοι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με συμπράττοντες φορείς τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουν ότι έχουν κάνει πολιτική συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναφέρεται -μεταξύ άλλων- και ότι «η κοινωνική οικονομία είναι βασικός πυλώνας παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας». Μέχρι τώρα, όμως, ίσως και εξαιτίας των εκκρεμοτήτων σε άλλα μέτωπα, δεν γίνεται αναφορά στην κοινωνική οικονομία σε υψηλότερο επίπεδο. Στις συναντήσεις των Οικολόγων Πράσινων με την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, τονίστηκε η αναγκαιότητα να ανέβει στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης και αυτό να φανεί και σε διυπουργικό επίπεδο, ώστε να μην παραμείνει ως μέτρο ανακούφισης των ανέργων, όπως το προηγούμενο καθεστώς διοίκησης της χώρας την είχε καταδικάσει.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πόροι που έχουν διατεθεί στη χώρα μας και πρέπει να δαπανηθούν για την κοινωνική οικονομία. Είναι αντιληπτή η ανάγκη για εμπροσθοβαρή προγράμματα ενίσχυσης της οικονομίας, καθώς και η πίεση που ασκείται από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα ώστε να εκταμιευτούν αμέσως οι πόροι για να μη «χαθούν». Αυτό, βεβαίως, σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η προηγούμενη πολιτική που, αντί να κατευθύνει τους πόρους στην πραγματική κοινωνική οικονομία, στους ανέργους και τους φτωχούς, τους παρέδωσε σε οργανωμένα συμφέροντα, ιδιωτικά ή κατ' ευφημισμών δημόσια (ΜΚΟ βιομηχάνων, Αναπτ. Εταιρείες των ΟΤΑ, ΚΕΚ κλπ).

Είναι σαφές ότι οι πόροι για την κοινωνική οικονομία πρέπει να κατευθύνονται στην κοινωνία και όχι σε οργανωμένα συμφέροντα, είτε της αγοράς, είτε του «δημοσίου». Κλασικό παράδειγμα τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ/ΤΟΠΕΚΟ/Επιταγές Κατάρτισης, όπου δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, χωρίς να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ούτε να παραχθεί τοπικό εισόδημα. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για να συντηρηθούν τα κατεστημένα συμφέροντα, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Σήμερα η κυβέρνηση και ειδικώς το Υπ. Εργασίας, στη δικαιοδοσία του οποίου παραμένει η κοινωνική οικονομία, πρέπει να λάβει μια σημαντική απόφαση. Πρέπει να ανακοινώσει τους δικαιούχους ενός προγράμματος 20.000.000 ευρώ για τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας, δηλαδή για τις δομές εκείνες που θα στηρίξουν την κοινωνική οικονομία στη χώρα τα προσεχή 5 χρόνια. Η προκήρυξη του προγράμματος αυτού το περασμένο φθινόπωρο ήταν κομμένη και ραμμένη από το προηγούμενο καθεστώς για να δοθούν τα χρήματα στα προαναφερθέντα ιδιωτικά και «δημόσια» συμφέροντα.

Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τομή, όμως, και να εμπιστευτεί την κοινωνία και τους αυθεντικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας για ένα νέο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να επαναληφθεί το λάθος της απόφασης για την κοινωνική εργασία, με την οποία παραδόθηκαν 32.000 άνεργοι στους ΟΤΑ με 5μηνες συμβάσεις, που επεκτείνεται στα υπουργεία. Δεν παράγεται έτσι εργασία, ούτε όμως και οι πόροι του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου δίδονται για εποχικές θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με αυτό τον τρόπο απλώς συντηρείται η προηγούμενη κατάσταση, όπου οι άνεργοι παρηγορούνται με ασπιρίνες σε μη αξιοπρεπή εργασία. Οι πόροι αυτοί ανήκουν στους πραγματικούς δικαιούχους, τους ανέργους, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χτυπηθεί η ανεργία. Εργασία και εισόδημα δεν παράγεται συντηρώντας συστήματα που θέριασαν το προηγούμενο διάστημα και προσπαθούν ακόμη και σήμερα να επιβάλλουν πολιτικές.

Θα πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτη φάση της κοινωφελούς εργασίας, ώστε να είναι δικαιούχοι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με συμπράττοντες φορείς τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Βεβαίως, να υπάρξει πλαφόν προσλήψεων ανά φορέα, ώστε να αποφευχθεί ο γιγαντισμός και να ενθαρρυνθούν οι εκατοντάδες μικρές τοπικές οργανώσεις της γειτονιάς και των χωριών για να σχεδιάσουν και να αναλάβουν μικρά έργα προς όφελος όλων.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές τους με τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων, καλούν την κυβέρνηση σε ένα νέο ξεκίνημα για την κοινωνική οικονομία και θέτουν το θέμα αυτό στους Ευρωπαίους Πράσινους και το ευρωκοινοβούλιο.

Θεματική Ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων

Επικοινωνία: 6978022875.